

Het provinciehuis (Noord-Holland)

We kwamen aan bij een heel groot mooi gebouw en het was zo groot dat je bijna niet kon geloven dat er iemand woonde. Vervolgens werden we naar een grote marmeren zaal geleid waar we een koekje en vlierbessen sap kregen. Daarna kregen we een rondleiding door het gebouw/huis van Lodewijk, de broer van Napoleon Bonaparte. De muren waren zelfs van wandbekleding van het wapen van de steden binnen Noord-Holland. We gingen praten met meneer van Dijk en hij gaf ons bijna alle informatie die we wilden (zelfs dat hij toch helaas geen familie van Virgil van Dijk is). We zijn ook erg blij met het antwoord van Van Dijk dat onze toekomst er goed uit komt te zien. Al met al was het een erg leuke vrijdagmiddag. Echt van genoten!

Samuel & Flint

