

Het Noord-Hollands Volkslied

Tekst : Sytze de Vries
muziek: Gerrit Bosch



Noord - Hol - land ik houd van het groen van je wel, het zwart - wit en rood van je



koel - en, Je vel den vol mo - lens ver - sie - ren de Mei wan - neer al le



bol - len gaan bloel - en, Het zil - ve - ren licht kleurt de lucht op het land. En



zilt komt de zee - lucht ge - waald waan je strand. Om't wit van de wol - kenaan't



he - mel - se blauw Noordhol - land, mijn Hol - land, hoe houd ik van jou

Noord-Holland, ik houd van je heerlijke Gooi,
je prachtige Kennemerdreven.
Je meren en brede kanalen zo mooi,
zijn spiegels van waterrijk leven.
En zie ik je polders, ontworsteld aan zee,
daar wuift nu het goudgele graan met ons mee.
Het fluitekruid siert met zijn sluier je dijk.
Noord-Holland, mijn Holland, wat ben je toch rijk!

Noord-Holland, ik zie je historische pracht,
bewaard in je talloze steden.
Je huizen getuigen van stoerheid en kracht,
en rijk is je grote verleden.
Een volk waar de één op de ander vertrouwt
en dat aan zijn toekomst nog dagelijks bouwt,
met ieder die aan jou zijn hart heeft verpand.
Daarom ben jij Holland, mijn Holland, mijn land!